

[Γ.Α.Φ CD10-Φάκελος 19]  
RL 33-65

Ο φάκελος με τον κωδικό RL 33-65 περιέχει στρατιωτικό έγγραφο, **62** σελίδων συνολικά, που εκτείνεται χρονικά από **25.** έως **27.7.1941.** Αφορά στην Κρήτη.

**Σελίδα 1 (περίληψη)**

Εμπροσθόφυλλο στρατιωτικού τόμου εγγράφων, με τον τίτλο «Κρήτη 2.5.- 27.7.1941».

**Σελίδα 2 (περίληψη)**

Περιεχόμενο συνημμένων.

**Σελίδες 3-4 (περίληψη)**

Βραδινές Αναφορές (2)- ιδιόχειρης, μη ευανάγνωστης μορφής- από το 2ο τάγμα 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών προς 3ο Σύνταγμα. Φέρουν την ημερομηνία 23-24.5.1941.

**Σελίδες 5-6 (περίληψη)**

Πρωινές Αναφορές (2)- ιδιόχειρης, μη ευανάγνωστης μορφής- από το 2ο τάγμα 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών προς 3ο Σύνταγμα. Καταγράφεται η ημερομηνία 24.5.1941.

**Σελίδες 7-8 (περίληψη)**

Στρατιωτικά Σημειώματα (2)- ιδιόχειρης, μη ευανάγνωστης μορφής-.

**Σελίδες 9-10 (περίληψη)**

Τηλεγράφημα - ιδιόχειρης, μη ευανάγνωστης μορφής- του 6ου λόχου και Βραδινή Αναφορά- ιδιόχειρης, μη ευανάγνωστης μορφής-.

**Σελίδα 11 (περίληψη)**

Τηλεγράφημα - ιδιόχειρης, μη ευανάγνωστης μορφής- του 6ου λόχου.

**Σελίδα 12 (περίληψη)**

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Γενική Διοίκηση 11ου Σώματος Αεροπορίας προς 3ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, με ημερομηνία 12.7.1941.

Αφορά στην μ.α. πρόθεση μετακίνησης του επιτελείου 2ου τάγματος 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, στην άφιξη αυτού στην Κοζάνη, στην επαφή με το 11ο Σώμα Αεροπορίας και στην κατόπιν μεταφορά του μέσω σιδηροδρόμου.

**Σελίδα 13 (περίληψη)**

Ιδιόχειρη σελίδα, με ημερομηνία 19-20.7.1941

**Σελίδα 14 (περίληψη)**

Περιεχόμενο συνημμένων (δύο)

**Σελίδες 15-21 (περίληψη-μετάφραση)**

Στρατιωτικό έγγραφο από τον 5ο λόχο 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, με ημερομηνία 27.8.1941.

Αφορά στην αναχώρηση του 5ου λόχου από την πόλη Braunschweig και στην άφιξη αυτού στη Λαμία μέσω Λειψίας, Τσεχοσλοβακίας, Ουγγαρίας Ρουμανίας, Σόφιας και Λάρισας.

**(μετάφραση)** Επιτέλους, στις 17.5 λαμβάνει χώρα η πρώτη σύσκεψη περί επέμβασης. Στόχος μας η Κρήτη. Σύμφωνα με την εντολή επέμβασης μας, που έφτασε στις 18.5, το 3ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών είχε ως αποστολή, να δώσει μάχη νοτίως των Χανίων, να επιτεθεί στην ίδια την πόλη και να προωθηθεί έως τον Κόλπο της Σούδας. Ο 8ος λόχος αποχωρίστηκε από το σύνολο του τάγματος. Είχε την εντολή να φθάσει στο νησί μέσω θαλάσσης. Στις 19.5 προβήκαμε στις τελευταίες προετοιμασίες. Αργά το απόγευμα ετοιμάστηκαν τα αεροσκάφη μας.

### Επέμβαση

Κατόπιν συντόμου αλλά υγιούς ύπνου (εν μέρει κάτω από τον ουρανό) ξυπνήσαμε στις 2:30. Έχοντας κακή διάθεση, κοιτάξαμε προς τον Πέτρο, επειδή εδώ και 2 ήμερες, μια ισχυρή καταγίδα σάρωνε ανά διαστήματα το στρατόπεδό μας. Θα ματαίωνα την τελευταία περίπου στιγμή τα σχέδιά μας; Αλλά όχι, αυτή τη φορά δεν έχει καμιά τύχη, η πολεμική μηχανή μας έχει ήδη τεθεί σε κίνηση, η αποστολή μας πρέπει πάση θυσία να υλοποιηθεί.

Αφότου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιθεώρηση μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, ο διοικητής μίλησε στο τάγμα για ακόμα μια φορά. Περιέγραψε εκ νέου και εν συντομία την αποστολή μας, υπενθυμίζοντας την εκπλήρωσή του καθήκοντος μας, μέχρι τον τελευταίο άνδρα. Το ρητό της σημαίας μας «μη διακινδυνεύετε τη ζωή σας, η ζωή δεν θα σας χαριστεί ποτέ» ήταν τα τελευταία λόγια. Μετά από ένα «Sieg Heil» προς τον επικεφαλής, ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το εμβατήριο «ο ήλιος φαίνεται κόκκινος». Επιστρέψαμε στα αεροσκάφη με μεγάλη αισιοδοξία, εκεί όπου μπορέσαμε για λίγη ώρα να απολαύσουμε ένα τσιγάρο.

Στις 5:00 δόθηκε το σήμα επιβίβασης στα αεροσκάφη. Η στιγμή είχε πλέον φτάσει. Η πρώτη αλυσίδα αεροσκαφών απογειώνεται στην προβλεπόμενη ώρα. Άνδρες της οργάνωσης εδάφους μας γνέφουν και εύχονται καλή τύχη. Τα παραφορτωμένα Ju μας σηκώνονται αργά από το έδαφος. Πετάμε για ακόμα φορά πάνω από το στρατόπεδο μας με σκηνές. Τώρα, δεν υπάρχει καμία πλέον επιστροφή. Δυνατός άνεμος και σφοδρό μπουρίνι χτυπούν τα αεροσκάφη. Μπορούμε να είμαστε ήσυχoi, έχουν ήδη αντιμετωπίσει και άλλες καταγίδες. Σε κάποιους συντρόφους πέφτει ο επισιτισμός πτήσης από το πρόσωπο και δεν μπορεί ο καθένας να το παρατηρεί αδρανής. Μετά από  $\frac{3}{4}$  της ώρας φτάνουμε στο πέλαγος. Η πτήση είναι τώρα πιο ήρεμη και πιο ευχάριστη.

Στον ανατέλλοντα ήλιο διακρίνουμε πως μονάδες αεροσκαφών μετακινούνται σε μια τροχιά. Έχουν τον ίδιο προορισμό, την Κρήτη. Πετάμε στα 1.000 π. ύψος, πάνω από μια γερμανική νηοπομπή. Είναι η μοίρα ελαφρών σκαφών μας, που θα φτάσει στην Κρήτη μέσω της θαλάσσιας οδού.

Κατά τις 8:00 ξεπροβάλλει το νησί. Ο χώρος αποβίβασης μας δεν μπορεί να είναι πλέον μακριά. Ο καθένας από εμάς έχει αγωνία, αλλά παρόλα αυτά είναι ήρεμος και αποφασιστικός. Τώρα, τα Βομβαρδιστικά Καθέτου Εφόρμησης θα πρέπει να έχουν ήδη ξεκινήσει το καταστροφικό τους έργο, επειδή συναντάμε αποσυρόμενες μονάδες, οι οποίες έχουν ήδη απαλλαγεί από το θανάσιμο φορτίο τους.

Η διαταγή «ετοιμαστείτε» μας απομακρύνει από τις τελευταίες σκέψεις μας. Οι απαραίτητες προετοιμασίες σημειώνονται, όπως σε μια άσκηση ρίψης. Πραγματοποιούνται χωρίς επιτηρητή.

«Έτοιμοι προς πτώση» και ο πρώτος βρίσκεται ήδη στην πόρτα. Στο πρώτο κάλεσμα της σειρήνας πέφτει ο πρώτος από το αεροσκάφος, οι υπόλοιποι- ο ένας μετά τον άλλο- ακολουθούν αμέσως. Έχουμε τύχη. Ο καιρός και ο άνεμος είναι ευνοϊκός. Ο όγκος του

λόχου βρέθηκε, κατόπιν ρίψης αυτού, στο διατασσόμενο χώρο προσεδάφισης. Παρόλο που δεχθήκαμε πυρά ήδη στον αέρα, δεν προκλήθηκαν απώλειες.

Μετά από μισή περίπου ώρα συγκεντρώθηκαν 4 ομάδες του λόχου σε μια φυλακή. Το σύνολο της 3ης διμοιρίας απουσίαζε, εξαιτίας της προσεδάφισης αυτής στην περιοχή της τεχνητής λίμνης.

Επειδή το 2ο τάγμα είχε ήδη υποστεί βαριές απώλειες στις μάχες πέριξ των υψωμάτων στα βορειοδυτικά του χώρου προσεδάφισης, έλαβε ο λόχος μας την εντολή να καταλάβει με τα ήδη συγκεντρωμένα τμήματα το Ύψωμα Επιτελείου και να διατηρήσει την κατοχή αυτού. Η αφόρητη ζέστη και το βαρύ φορτίο δυσχέραιναν σημαντικά την προέλαση. Κατόπιν διάσχισης του ελαιώνα νοτίως του Υψώματος Επιτελείου, έφθασε ο λόχος στο διατασσόμενο στόχο επίθεσης. Σφοδρά πυρά πολυβόλων και τυφεκίων από μπροστά και από την κατεύθυνση του Υψώματος με τον Πύργο ανάγκασαν τα πρώτα τμήματα να πέσουν στο έδαφος. Ο αντίπαλος βρίσκεται σε μια καλά οχυρωμένη θέση στην πίσω πλαγιά. Παρόλα αυτά, το ύψωμα κυριεύτηκε από τον κύριο όγκο της πρώτης διμοιρίας υπό τον υποσημηναγό Foltin. Οι πρώτες απώλειες έκαναν την εμφάνισή τους. Ο σημνίας Voss, οι ανθυποσημνίες Bockemuehl, Mueller A, Schlueter, Konheiser, Genz, ο υποσημνίας Prochnio και ο αλεξιπτωτιστής Qualmann σκοτώθηκαν εκτελώντας πιστά τα καθήκοντά τους. Ο υποσημηναγός Foltin και 10 άνδρες της διμοιρίας του τραυματίστηκαν. Οι περισσότερες απώλειες προκλήθηκαν από σφαίρα στο κεφάλι.

Ο λόχος υπάγεται τώρα πλέον στον επισημηναγό Heilmann, ο οποίος με τμήματα του τάγματος του θα ενισχύσει τη θέση άμυνας μας και θα διατηρήσει την κατοχή του νεκροταφείου και του βραχώδους υψώματος.

Το ύψωμα θα πρέπει να εκκενωθεί κατά τις 22:0, κατόπιν διαταγής του τάγματος. Ο λόχος υποχωρεί έως τη φυλακή. Η 3η διμοιρία υπό τον υποσημηναγό Rossberg, που δεν είχε έως τώρα εμφανιστεί εξαιτίας της ρίψης σε νωρίτερο χρονικό σημείο, έφτασε στο λόχο. Έλαβε την εντολή αποκλεισμού του δρόμου προς Χανιά.

Ο επισημηναγός Pusch, ο αλεξιπτωτιστής Bruegenn και ο ανθυποσημνίας Terme σκοτώθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο επικεφαλής διμοιρίας, υποσημηναγός Rossberg και ο ανθυποσημνίας Muth τραυματίστηκαν.

Νωρίς το πρωί της 21.5, ο λόχος δημιούργησε μια περιμετρική θέση σε κοντινή απόσταση μπροστά από τον ελαιώνα και στο εσωτερικό αυτού. Εκτός λιγιστών βολών ολμοβόλων κύλησε η νύχτα με ηρεμία.

Στις 22.5 και ώρα 16:00 έφτασε η διαταγή επίθεσης εναντίον του Υψώματος με τον Πύργο. Αφότου γνωστοποιήθηκε η κατάσταση του εχθρού και η αποστολή, ο λόχος επέστρεψε στον διατασσόμενο χώρο ετοιμότητας, πολύ κοντά στα δυτικά της φυλακής.

Ο 6ος λόχος έπρεπε να επιτεθεί αριστερά του υψώματος και ο 5ος λόχος κατά μέτωπο. Διάταξη του λόχου: 3η διμοιρία μπροστά, 2η και 1η τοποθετημένη δεξιά προς τα πίσω. Η επίθεση εκδηλώθηκε, αρχικά με μεγάλη ορμή. 1.000 μ. πριν προσεγγίσουμε το Ύψωμα με τον Πύργο, η επίθεση σταμάτησε εξαιτίας σφοδρών πλάγιων πυρών πολυβόλων και τυφεκίων. Δεν υπάρχει πλέον σύνδεση με τον 6ο λόχο. Ο υποσημηναγός Staab, που σκόπευε να έρθει ο ίδιος σε επαφή με το τάγμα, πρέπει να επιστρέψει άπρακτος.

Στο πλαίσιο της εν λόγω κατάστασης αποφάσισε ο υποσημηναγός Staab να προωθηθεί άμεσα με την εμπροσθοφυλακή του λόχου του δεξιά του Υψώματος με τον Πύργο. Κατά την έφοδο και βρισκόμενος στην κορυφή του λόχου, τραυματίστηκε βαριά από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

Η τωρινή υπεράσπιση των σκληρά αμυνομένων Άγγλων αναγκάζει την εμπροσθοφυλακή να καλυφθεί. Μια εκ νέου απόπειρα κατάληψης των τελευταίων 20 μ. πρέπει να σταματήσει, επειδή ο αντίπαλος απειλεί να μας περικυκλώσει εξ αριστερών, που εν τω μεταξύ έχει πλησιάσει στα 10 μ.

Η αγγλική αντεπίθεση αναχαιτίζεται με μερικές καλοζυγισμένες ρίψεις χειροβομβίδων. Ο επισημνίας Schmid, ο οποίος με διαταγή του υποσημηναγού Staab, θα πρέπει να οδηγήσει το λόχο πίσω στην αρχική θέση, εκμεταλλεύεται τη διακοπή αυτή για να οδηγήσει τα τελευταία τμήματα πίσω στη φυλακή. Ο υποσημνίας Maier, ο ανθυποσημνίας Petry και ο αλεξιπτωτιστής Bender δεν επιστρέφουν την εν λόγω επίθεση. Ο υποσημηναγός Staab και 7 ακόμα άνδρες τραυματίζονται. Ο ανθυποσημνίας Fuerstenberg δηλώνεται ως αγνοούμενος.

Ο λόχος συγκεντρώνεται στη φυλακή από τον επισημνία Schmid και αναδιοργανώνεται. Δημιουργεί για τη νύχτα αυτή θέση άμυνας, όπισθεν του βόρειου τοίχου της φυλακής. Παρά τη μεγάλη κούραση των τελευταίων 2 εικοσιτετραώρων δεν κλείνει κανείς μάτι. Η αναμενόμενη επίθεση του αντιπάλου δεν σημειώνεται. Μόνο περίπολοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μπροστά από τη θέση μας.

Στις 23.5.1941 και ώρα στις 6:00, αντικατασταθήκαμε από τον 6ο λόχο. Ο λόχος δημιούργησε περιμετρική ζώνη στον χώρο διοίκησης του τάγματος και παρέμεινε εκεί, προσωρινά, ως εφεδρεία τάγματος και για την προστασία του επιτελείου μεραρχίας. Το μεγαλύτερο μέρος του λόχου μπόρεσε και αναπαύτηκε. Τον βαρύ σαν μολύβι και χρωματισμένο από τον πόλεμο ύπνο δεν κατόρθωσαν να διακόψουν ούτε οι ανά διαστήματα βολές Πυροβολικού ούτε των ολμοβόλων. Έφθασε η δυσάρεστη είδηση σε εμάς, ότι ο υπαξιωματικός αλεξιπτωτιστής Herbst υπέκυψε στα τραύματα του.

Ο λόχος παρέμεινε έως τις 26.5 στη θέση αυτή. Εκτός λιγοστών βολών ολμοβόλων και Πυροβολικού δεν σημειώθηκαν εχθροπραξίες εκεί. Την ίδια ημέρα διασπάστηκε ο λόχος, ως η πιο αδύναμη μονάδα του τάγματος.

Στις 27.5 μπόρεσε επιτέλους να εκπληρωθεί ο καθορισμένος για τις 20.5.1941 στόχος επίθεσης, της κατάληψης των Χανίων. Κατόπιν επαναλαμβανόμενων και με διάρκεια βομβαρδισμών, τα Χανιά δέχθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα συγκεντρωτική επίθεση. Την ημέρα αυτή επιτέθηκαν 7 Συντάγματα εναντίον της πρωτεύουσας. Ήταν ο στόχος, που το Σύνταγμα μας είχε θέσει ήδη κατά την πρώτη ρίψη.

Ο πρώτος στόχος επίθεσης ήταν ο σταθμός Επικοινωνιών Χανίων. Φθάσαμε εκεί χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Κατά τη διάσχιση του ελαιώνα διακρίναμε πόσο επιδέξια ο αντίπαλος είχε εκεί φωλιάσει και καλυφθεί. Όλο το έδαφος διατρεχόταν από χαρακώματα, αναρίθμητα οχυρώματα και κοιλώματα κάλυψης από τεθωρακισμένα που ολοκλήρωναν την άρτια οχύρωση της περιοχής. Εξαιτίας της γρήγορης προέλασης της δεξιάς πτέρυγας, οι Άγγλοι εγκλωβίστηκαν στο δρόμο Αλικιανός- Χανιά. Το διέκριναν πολύ αργά. Όσοι διέφυγαν από τα συγκεντρωτικά πυρά των ελαφρών και βαρέων πολυβόλων περιήλθαν στην αιχμαλωσία μας. Μια ομάδα προωθήθηκε από το σταθμό Επικοινωνιών έως το ανατολικό τμήμα της πόλης. Στο σημείο αυτό, όλες συνολικά οι αποθήκες τροφοδοσίας τέθηκαν στην κατοχή μας.

Καθώς είχε καταρρεύσει κατά την εν συνεχεία προέλασή μας και η μικρότερη αντίσταση, φθάσαμε στο κυρίαρχο ύψωμα, πολύ κοντά στα ανατολικά των Χανίων. Ανασάναμε. Μπροστά από εμάς τα περικυκλωμένα από τις 20.5 Χανιά, δεξιά ο Κόλπος της Σούδας, εκεί όπου οι Ορεινοί Καταδρομείς μας βρίσκονται ακόμα σε μάχη. Τα βυθισμένα εδώ και εν μέρει ακόμα φλεγόμενα πλοία μαρτυρούσαν τις έχοντας βρει στόχο βολές των δικών μας Βομβαρδιστικών Καθέτου Εφόρμησης και των μονάδων μαχητικών. Τμήματα του αντιπάλου που υποχωρούσαν, καταδιώκονταν και δέχονται επίθεση.

Τη νύχτα προς 28.5 την περάσαμε άνευ άξιου λόγου εχθροπραξίες σε μια θέση άμυνας, πριν τα Χανιά. Στις 28.5 ξεκίνησε η εκκαθαριστική επιχείρηση στη χερσόνησο Ακρωτήρι. Κατά τη διάρκεια της προέλασης παρείχαν τα μουλάρια σημαντική υπηρεσία στην αφόρητη ζέστη των μεσημεριανών ωρών. Την ημέρα αυτή δραστηριοποιήθηκαν επιτέλους τα στρατιωτικά μας οχήματα. Εγκαταλελειμμένα



αγγλικά οχήματα επισκευάζονται προς χρήση αυτών. Στις 17:00 βρισκόμαστε στον προορισμό μας. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει καταφύγει στα βουνά. Κατόπιν καθορισμού των καταλυμάτων αναπαυόμαστε. Το ίδιο βράδυ εμφανίστηκε ένας Άγγλος μεσολαβητής, ο οποίος διαπραγματεύτηκε την παράδοση 1.500 Άγγλων, εκ των οποίων 2 αξιωματικοί επιτελείου.

29.5.1941. Μεταφορά των αιχμαλώτων σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στα Χανιά.

Το μεγαλύτερο μέρος του λόχου έχει τοποθετηθεί στη φρουρά. Ο τομέας ασφάλισης μας βρίσκεται στον Κόλπο της Σούδας. Το υπόλοιπο τμήμα έχει επιφορτιστεί της τακτοποίησης των καταλυμάτων. Πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας μεγάλου μεγέθους καθαρισμός όλων συνολικά των καταλυμάτων, εξαιτίας της εμφάνισης πολλών ζουφίων και ιδιαίτερα των ψύλλων.

Το βράδυ το περάσαμε όλοι μαζί μπροστά από το αρχηγείο του λόχου. Υπό το φώς των κεριών ανταλλάξαμε εμπειρίες και συζητούσαμε πίνοντας μεγάλη ποσότητα ελληνικού κρασιού. Παλιές λαϊκές ρήσεις και γερμανικά εμβατήρια μας θύμιζαν τη μακρινή πατρίδα. Ξαφνικά, κάθε συζήτηση διακόπτεται. Δύο θεωρούμενοι ως νεκροί από το αεροσκάφος Gastiger επέστρεψαν από την αιχμαλωσία των Άγγλων και παρουσιάζονται στο λόχο. Η χαρά είναι μεγάλη, αλλά δυστυχώς επακολουθεί μια θλίψη. Πληροφορούμαστε ότι για το μεγαλύτερο τμήμα της Ομάδας Gastiger δεν υπάρχει καμία πλέον ελπίδα. Ρίχθηκαν ακριβώς σε μια καλά οχυρωμένη θέση των Άγγλων.

Στις 30.5.1941 έφθασε σ' εμάς το συνταρακτικό νέο, ότι ο αρχηγός του λόχου μας, ο υποσημναγός Staab, υπέκυψε στη φυλακή στο σοβαρό τραύμα του.

Με μια πολυμελή ειδική ομάδα θάψαμε τους νεκρούς συντρόφους μας στην ποτισμένη με αίμα κρητική γη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς.

Παρά την επίμονη αναζήτηση δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε κανένα ίχνος των 11 αγνοουμένων συντρόφων.

31.5.1941 Η ειδική ομάδα Ενταφιασμού θα ερευνά εφεξής όλο το πεδίο της μάχης. Οι τάφοι των ανθυποσημνίων Bogner, Lienau και του αλεξιπτωτιστή Kugland εντοπίστηκαν. Είχαν ταφεί πρόχειρα από τους Άγγλους.

1.6.1941 Επιτέλους, εντοπίσαμε τον σμηνία επιτελείου Gastiger και τον αλεξιπτωτιστή Sobotka. Ο επισημνίας Tuertmann, ο ανθυποσημνίας Fuerstenberg, ο υποσημνίας Obermaier και οι δεκανείς Zimmermann και Meyer παραμένουν αγνοούμενοι.

Το διάστημα από 1. έως 7.6 το εκμεταλλευτήκαμε για την περαιτέρω επέκταση της θέσης μας. Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών δραστηριοποιούμασταν από 6:00 έως 9:00 και από 16:00 έως 18:00. Οι αγγλικές στολές τροπικού κλίματος μας χρησιμεύουν πολύ. Ως φόρμα εργασίας χρησιμοποιούμε ακόμα τη Στολή Κρήτης (πουκάμισο, κοντό παντελόνι, τροπικού κλίματος κράνος).

Σε συγκέντρωση του Συντάγματος στις 8.6.41, απονεμήθηκαν από τον διοικητή Συντάγματος οι πρώτοι Σιδηροί Σταυροί Τάξης 2.

Κατά τις επόμενες ημέρες η κατάσταση παρέμεινε ως έχει. Αν δεν υπήρχε και αυτή η μεγάλη ζέστη.. Το μπάνιο στον Κόλπο της Σούδας είναι η μοναδική δροσιά μας.

Στις 22.6.1941 έλαβε χώρα η απονομή των Σιδηρών Σταυρών Τάξη 1.

Πλανιόνταν φήμες περί μεταφοράς μας. Η χαρά ήταν μεγάλη, καθώς πληροφορούμαστε ότι στις 9.7 θα επιστρέψουμε επιτέλους στην πατρίδα.

Κατόπιν αποπεράτωσης των στρατιωτικών νεκροταφείων των ταγμάτων, πραγματοποιήθηκε, τις βραδινές ώρες της 8.7, ένα λιτό μνημόσυνο, εκεί όπου παρευρίσκονταν το σύνολο του Συντάγματος. Ο διοικητής του Συντάγματος με σύντομο λόγο επαίνεσε, για ακόμα μια φορά, την ηρωική και θαρραλέα δράση των πεσόντων συντρόφων μας. Σκοτώθηκαν πιστεύοντας στη νίκη, δίδοντας όρκο πίστης στη σημαία.

Αφότου ήχησε ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας, όλο το Σύνταγμα πορεύτηκε σε κλειστή παράταξη προς το Ύψωμα με τον Πύργο, προς το στρατιωτικό νεκροταφείο του 2ου τάγματος. Από το επιβλητικό αυτό ύψωμα παρατηρήσαμε το πεδίο μάχης όλου συνολικά του Συντάγματος. Ο σμήναρχος μας περιέγραψε για ακόμα μια φορά, σε γενικές γραμμές, την επέμβαση του 3ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών. Οι δύσκολες και επίπονες ημέρες, από 20.5 έως 27.5.1941, της επέμβασης περνούν νοητά μπροστά από τα μάτια μας. Ονόματα όπως Ύψωμα με τον Πύργο, Ύψωμα Επιτελείου και Πετρώδες Ύψωμα ανακαλούνται στη μνήμη μας.

Η νύχτα πλησιάζει σιγά σιγά. Το έντονο φεγγαρόφως πέφτει χλωμό στις στέγες του Γαλατά. Είναι οι τελευταίες ώρες στην Κρήτη, τις οποίες περνάμε στο αναπαυτήριο των πεσόντων συντρόφων μας. Τους αποχαιρετούμε.

Μετά από το μεγάλης διάρκειας σιωπητήριο σάλπισμα, παιγμένο από το μουσικό σύνολο ενός Α/Α Συντάγματος, ακούγεται στην τροπική αυτή τοποθεσία, η ολλανδική ευχαριστήρια προσευχή.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 9.7 οδεύουμε οριστικά προς το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Εκεί, βρίσκεται το Ju 52 μας, που θα μας μεταφέρει μέχρι την Αθήνα. Από εκεί θα μεταφερθούμε με φορτηγά και μέσω σιδηροδρόμου ως τα γερμανικά σύνορα.

Στις 24.7 επιστρέφουμε κατόπιν σκληρών μαχών στη μονάδα μας, έως ότου η διαταγή του Φύρερ μας καλέσει προς νέα επέμβαση, για να μετέχουμε στην ευτυχία της πατρίδας μας.

#### **Σελίδες 22- 35 (μετάφραση-περίληψη)**

2ο τάγμα 3ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών

Τ.κ,7 Ιουνίου 1941

#### **Αναφορά Μάχης από 20.5.- 26.5.1941**

#### **Αποστολή του τάγματος, βλπ εντολή Συντάγματος της 19.5.1941**

Το τάγμα (χωρίς τον 8ο λόχο) με τον υπαγόμενο 13ο λόχο απογειώθηκε, στις 20.5.1941 και ώρα 5:10, από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Δαδίων με την κάτωθι σειρά:

13ος λόχος

Επιτελείο

5ος λόχος

7ος λόχος

6ος λόχος

Η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο, εκτός του 6ου λόχου. Η πρώτη αλυσίδα του εν λόγω λόχου δέχθηκε επίθεση σε οροσειρά του κεντρικού τμήματος της Κρήτης από εχθρικό καταδιωκτικό. Αποτέλεσμα: ελαφριάς μορφής ζημιά στο σύστημα πλοήγησης του αριστερού αεροσκάφους, παράλληλα η μονάδα τέθηκε εκτός πορείας.

Το τάγμα προσεδάφιστηκε ως εξής: βλπ σχεδιάγραμμα 1. Στις 8:20 το Επιτελείο και ο 5ος λόχος νοτιοδυτικά της φυλακής, ύψος 200 μ.

Συνέπεια:

1 αεροσκάφος της δεύτερης αλυσίδας προσγειώθηκε λάθος στο βραχώδες βουνό.

1 επιπλέον αεροσκάφος προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στην ενδοχώρα.

1 ομάδα του 5ου λόχου βρέθηκε χωρίς δοχεία οπλισμού.

2 στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη ρίψη.

Στις 8:25 ρίχθηκε ο 7ος λόχος, κάνοντας την αρχή, 400 μ. νοτιοδυτικά του Ύψωματος με τον Πύργο, ύψος προσέγγισης 200 μ. Από ένα αεροσκάφος ρίχθηκαν τα δοχεία οπλισμού στη θάλασσα, 25 χλμ μπροστά από τον χώρο προσεδάφισης. Στις 8:45 ο 13ος

λόχος ανατολικά του δρόμου Αλικιανός- Χανιά, στο ύψος της φυλακής. Στις 10:00 ο 6ος λόχος, με αλυσίδα, νοτίως της φυλακής. Το υπόλοιπο τμήμα αυτού σε ελαιώνα, 400 μ. ανατολικά της φυλακής. Ύψος προσέγγισης 80- 100 μ. Συνέπειες: 2 τραυματίες κατά την πτώση και μια ομάδα χωρίς δοχεία οπλισμού.

#### Έκβαση μάχης

Αμέσως μετά την προσεδάφιση, ο διοικητής του τάγματος παρουσιάστηκε προς λήψη διαταγών στο αρχηγείο του Συντάγματος. Ο 5ος λόχος, που κατά την προσεδάφιση του δέχθηκε μικρής έντασης πυρά τυφεκίων, συγκεντρώθηκε με 4 ομάδες, μετά από μισή ώρα, στο αρχηγείο του τάγματος και στις 10:15 έλαβε την αποστολή επίθεσης στο Ύψωμα Επιτελείου και διατήρησης κατοχής αυτού (βλπ σχεδιάγραμμα 2). Ο λόχος έφτασε μέσω του ελαιώνα, νοτίως του Ύψώματος Επιτελείου, στο διατασσόμενο στόχο. Πυρά εναντίον της πλάγιας πτέρυγας από την κατεύθυνση του Ύψώματος με τον Πύργο, δύο ελαφρά πολυβόλα και καλοζυγισμένα πυρά τυφεκίων- βαρέων πολυβόλων από καλά οργανωμένη θέση στην πίσω πλευρά της πλαγιά, ανάγκασαν τον λόχο να πέσει στο έδαφος. Ο υποσημναγός Foltin με μια διμοιρία παρατάχθηκε προς προβολή αντίστασης. Ο επισμηναγός Heilmann, ο οποίος με τμήματα του 3ου τάγματος είχε διατηρήσει στην κατοχή του το πετρώδες βουνό, έθεσε υπό τις διαταγές του τα τμήματα του 5ου λόχου.

Απώλειες: 7 νεκροί

10 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ο υποσημναγός Foltin.

Η 3η διμοιρία 5ου λόχου συγκεντρώθηκε κατά τις 10:00 στην σταθμό ανεφοδιασμού και τοποθετήθηκε από τον υποσημναγό Stangenberg για την ασφάλιση του χώρου προσεδάφισης, βλπ σχεδιάγραμμα 2.

Ο 7ος λόχος δέχθηκε, παρομοίως, ήδη στον αέρα πυρά τυφεκίων και πολυβόλα (3 νεκροί και 2 τραυματίες) και επιτέθηκε με τα εμπροσθεν τμήματα υπό τον υποσημναγό Neuhoof στο Ύψωμα με τον Πύργο (βλπ σχεδιάγραμμα 2). Τμήματα υπό τον επισμηναγία Allmendinger επιτέθηκαν, παρομοίως, στο Ύψωμα με τον Πύργο. Η επίθεση αποκρούστηκε.

Απώλειες: 11 νεκροί

10 τραυματίες, εκ των οποίων ο υποσημναγός Neuhoof εξέπνευσε.

Ο λόχος υποχώρησε με κατεύθυνση την σταθμό ανεφοδιασμού, αφήνοντας πίσω την Ομάδα Neumann ως ασφάλιση χώρου.

Τα υπόλοιπα τμήματα του 7ου λόχου υπό τον ανθυποσημναγό Renecke προήλασαν, παρομοίως, με κατεύθυνση το Ύψωμα με τον Πύργο και έθεσαν στην κατοχή τους το Ύψωμα Heilmann.

Απώλειες: 4 νεκροί

4 τραυματίες

2 αγνοούμενοι

Ο 6ος λόχος δέχθηκε, κατά την προσεδάφιση, μικρής έντασης πυρά τυφεκίων (1 νεκρός), τέθηκε, στις 10:30, στη διάθεση του Συντάγματος, βλπ σχεδιάγραμμα 2, και κάλυψε με μια διμοιρία το κενό μεταξύ 1ου και του 3ου τάγματος.

#### Κατάσταση του τάγματος στις 14:00 (βλπ σχεδιάγραμμα 3)

Ο διοικητής του τάγματος κάλεσε την Ομάδα του σημηνία Neumann να υποχωρήσει έως εκεί και ο ανθυποσημναγός Renecke προχώρησε στις 11:45, κατόπιν διαταγής του διοικητή του 3ου τάγματος, στην εκκένωση του Ύψώματος Heilmann. Στις 15:30 ανέλαβε ο 6ος λόχος την αποστολή, να καταλάβει άμεσα το Ύψωμα με τον Πύργο. Δεν διατέθηκε βαρύς οπλισμός (βλπ σχεδιάγραμμα 4). Στις 17:45 κατέλαβε ο λόχος το Κίτρινο Ύψωμα και στο σημείο αυτό τραυματίστηκε ο επικεφαλής του λόχου. Σφοδρά

πυρά πολυβόλων και τυφεκίων (2 βαριά πολυβόλα, A/A και πυρά τυφεκίων) από την αριστερή πλευρά ανάγκασαν το υπόλοιπο του λόχου υπό τον ανθυποσηναγό Cramer να επιτεθεί, μέσω της ρεματιάς, στο Ύψωμα με τον Πύργο, το οποίο κατελήφθη στις 18:30, διαπιστώθηκε ωστόσο συγκέντρωση ισχυρών εχθρικών δυνάμεων στον Γαλατά. Απώλειες: 12 νεκροί

15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ο υποσηναγός Stangenberg.

Ο ανθυποσηναγός Cramer ανέλαβε τη διοίκηση του λόχου. Στις 20:00 αφίχθη στο Ύψωμα με τον Πύργο ένας αγγελιοφόρος του τάγματος με τη διαταγή, ότι αμφοτέρω υψώματα θα πρέπει εκ νέου να εκκενωθούν, επειδή το Ύψωμα Heilmann και Επιτελείου δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή του Συντάγματος. Ο ανθυποσηναγός Cramer μετέβη άμεσα στο διοικητήριο του τάγματος, ανέφερε ότι τα υψώματα βρίσκονται στην κατοχή του 6ου λόχου, ζητώντας ωστόσο την επείγουσα αποστολή ενισχύσεων, επειδή σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε να κρατηθεί το Ύψωμα με τον Πύργο. Δεν διατέθηκαν στο λόχο ενισχύσεις, επειδή τη χρονική αυτή στιγμή δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες. Η διαταγή οπισθοχώρησης παρέμεινε σε ισχύ. Στις 21:00 απέσυρε ο ανθυποσηναγός Cramer αμφοτέρω ομάδες από το ύψωμα. Στις 21:30 επιτέθηκε ο εχθρός αιφνιδιαστικά, βλπ σχεδιάγραμμα 5, από τον Γαλατά με 3 τεθωρακισμένα οχήματα με πυροβόλο και 2 λόχους. Ο λόχος οπισθοχώρησε στο διατασσόμενο χώρο, επειδή δεν διέθετε αντιαρματικά πυροβόλα.

Κατά τις 23:00 παρατάχτηκε προσωρινά το τάγμα προς υπεράσπιση (βλπ σχεδιάγραμμα 5). Τη νύχτα σημειώθηκαν καλοζυγισμένες βολές πυροβόλου 15 cm.

Ο ανθυποσηναγός Stephan πραγματοποίησε, τη νύχτα της 20. προς 21.5.1941, επαφή με το 1ο τάγμα.

21.5.1941 Ο υπαγόμενος στο 3ο τάγμα 5ος λόχος αποσύρθηκε νοτίως του δρόμου Αλικιανός- Χανιά, περίπου 150 μ. βορείως του διοικητηρίου του Συντάγματος, ως εφεδρεία τάγματος. Τα υπαγόμενα τμήματα, 13ος και 14ος λόχος, ασφάλισαν το δρόμο προς Χανιά- Αλικιανό (βλπ σχεδιάγραμμα 6). Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποίησε ο 6ος λόχος δύο επιχειρήσεις αναγνώρισης, με κατεύθυνση το Ύψωμα με τον Πύργο.

Αποτέλεσμα: ισχυρές εχθρικές δυνάμεις στα υψώματα πέριξ του βουνού με τον πύργο.

Απώλειες στις 21.5.1941: 1 στρατιώτης νεκρός

3 τραυματίες.

22.5.1941 Τη νύχτα της 21. προς 22.5.1941 έλαβαν χώρα μικρής έντασης βολές ολμοβόλων εναντίον θέσεων του τάγματος. Στις 11:00 αναφέρθηκε από περίπολο ότι στο πετρώδες βουνό δεν υπήρχε εχθρική παρουσία. 1 περίπολος του 6ου λόχου δημιούργησε επαφή με το τάγμα σκαπανέων Αλεξιπρωτιστών, αναφέροντας ότι το γυμνό ύψωμα ήταν άνευ εχθρικής παρουσίας. 1 ενισχυμένη περίπολος του 7ου λόχου υπό τον ανθυποσηναγό Renecke διείσδυσε μέσω Στάλου προς Αγία Μαρίνα και πραγματοποίησε επαφή με μια περίπολο του 2ου λόχου τάγματος σκαπανέων Αλεξιπρωτιστών. Εντοπίστηκε παρουσία του εχθρού δυτικά της γραμμής αυτής (βλπ σχεδιάγραμμα 7). Στις 16:30 έλαβαν ο 5ος και 6ος λόχος τη διαταγή να τεθούν σε ετοιμότητα στην περιοχή της φυλακής (βλπ σχεδιάγραμμα 8) προς εκδήλωση επίθεσης εναντίον του Ύψωματος με τον Πύργο. Ο ανθυποσηναγός Cramer ανάλαβε την αποστολή εξακρίβωσης περί παρουσίας του εχθρού στο Κίτρινο Ύψωμα. Στις 17:45 ξεκίνησε το τάγμα την επίθεση. Στη με ορμή εν λόγω επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ο διοικητής του τάγματος στο Κίτρινο Ύψωμα. Ο 6ος λόχος είχε υπό την κατοχή του το Κίτρινο Ύψωμα, δεχόταν ωστόσο συνεχώς αντεπιθέσεις και στις 20:00 περικυκλώθηκε από τον εχθρό. Κατόπιν διαταγής του υποσηναγού Stangenberg υποχώρησε με κατεύθυνση τη φυλακή.



Ο 5ος λόχος αναγκάστηκε, εξαιτίας των σφοδρών από τα πλάγια πυρών, να υποχωρήσει στο κάτω τμήμα του Υψώματος με τον Πύργο και κατόπιν διαταγής του υποσημηναγού Staab να τοποθετηθεί στην αρχική του θέση. Στο σημείο αυτό τραυματίστηκε σοβαρά ο εν λόγω υποσημηναγός. Το τάγμα υπό τον υποσημηναγό Stangenberg τοποθετήθηκε σε μια νέα θέση άμυνας. 1 στοιχείο Α/Α πολυβόλων και μια ομάδα βαρέων πολυβόλων έλαβε στον ελαιώνα θέση πυρός (βλπ σχεδιάγραμμα 8).

Στις 24:00 αφίχθη στο τάγμα μια ομάδα σκαπανέων, που τέθηκε υπό τις διαταγές του, απέκλεισε το δρόμο Αλικιανός- Χανιά εναντίον τεθωρακισμένων οχημάτων και δημιούργησε σύνδεση με το 1ο τάγμα.

Απώλειες: 14 νεκροί

28 τραυματίες

23.5.1941 Το τάγμα αναδιαρθρώθηκε προς υπεράσπιση (βλπ σχεδιάγραμμα 9) και κάλυψε το κενό μεταξύ 1ου και του 2ου τάγματος.

Τη νύχτα της 22. προς 23.5.1941 σημειώθηκαν μικρής έντασης βολές ολμοβόλων και πυροβόλων.

Η μέρα κύλησε ήρεμα. Περίπολοι του 6ου και 7ου λόχου πραγματοποίησαν επαφή με το τάγμα σκαπανέων, παραμένοντας στους ελαιώνες πολύ κοντά βορείως της φυλακής.

24.5.1941 Τη νύχτα της 23. προς 24.5.1941 σημειώθηκαν ισχυρές έντασης βολές ολμοβόλων και πυροβόλων εναντίον θέσεων του τάγματος, κυρίως εναντίον αυτών του 6ου και 7ου λόχου. Το πρωί πραγματοποίησε περίπολος υπό τον υπασπιστή Enke σύνδεση με το 100ο Συντάγμα Ορεινών Καταδρομέων, στην περιοχή Αλικιανός. Το βράδυ δέχθηκαν διακρινόμενες κινήσεις του εχθρού πλησίον του Υψώματος με τον Πύργο και εντοπισμένη θέση βαριών πολυβόλων στο Πετρώδες Βουνό τα αποτελεσματικά πυρά βαρέων όπλων. Τμήματα του 100ου Συντάγματος Ορεινών Καταδρομέων μετακινήθηκαν, αργά το απόγευμα, στον ελαιώνα, 400 μ. νοτιοδυτικά του Γυμνού Υψώματος.

25.4.1941 Τη νύχτα της 24. προς 25.4.1941 σημειώθηκαν μη αποτελεσματικές βολές εχθρικών πυροβόλων. Το πρωί πραγματοποιήθηκε επίθεση βομβαρδιστικών μας εναντίον του Υψώματος με τον Πύργο. Στο σημείο αυτό σκοτώθηκε ένα μέλος του επιτελείου του τάγματος. Το απόγευμα σημειώθηκε επίθεση Βομβαρδιστικών Καθέτου Εφόρμησης εναντίον του Γαλατά. Η επίθεση του 100ου Συντάγματος Ορεινών Καταδρομέων, αργά το απόγευμα, υποστηρίχθηκε αποτελεσματικά απ' όλα συνολικά τα βαρέα όπλα του τάγματος, κυρίως από πλάγια πυρά εναντίον του Υψώματος με τον Πύργο και του Υψώματος Heilmann.

26.5.1941 Το πρωί συμπύχτηκαν τα τμήματα του 2ου και 3ου τάγματος σε νέο τάγμα υπό τον επισμηναγό Heilmann. Ο 6ος λόχος παρέμεινε υπό τη διοίκηση του υποσημηναγού Stangenberg. Ο νέος 5ος λόχος υπό τον ανθυποσημηναγό Renecke σχηματίστηκε από τμήματα του 5ου και 7ου λόχου.

Επιπλέον εχθροπραξίες, βλπ Έκθεση Μάχης, του νέου τάγματος υπό τον επισμηναγό Heilmann.

(περίληψη) 9 προαναφερόμενα ιδιόχειρης μορφής σχεδιαγράμματα.

### Σελίδες 36-37 (μετάφραση)

2ο τάγμα 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών

Τ.κ, 31.5.1941

Έκθεση Μάχης από 20-26.5.1941

Αποστολή τάγματος: βλπ διαταγή Συντάγματος της 19.5.1941

Εξέλιξη εχθροπραξιών

Το τάγμα, χωρίς τον 8ο λόχο και με υπαγόμενο τον 13ο, απογειώθηκε στις 20.5.1941 και ώρα στις 5:10, από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Δαδίων με την ακόλουθη σειρά: 13ος λόχος, επιτελείο, 6ος, 7ος και 5ος λόχος.

Το τάγμα προσεδαφίστηκε ως εξής: αρχικά, ρίχθηκε, όπως είχε διαταχθεί, ο 13ος λόχος περίπου 500 μ. νοτιοδυτικά του σταθμού ανεφοδιασμού, δίπλα στον δρόμο Αλικιανός-Χανιά. Στις 8:20 ακολούθησε το επιτελείο στα νοτιοδυτικά, πλησίον του σταθμού ανεφοδιασμού. Στις 8:25 ο 7ος λόχος σε ελαιώνα νοτιοδυτικά του Ύψωματος με τον Πύργο, σε στρατιωτικές θέσεις του αντιπάλου. Ακολούθησε, στις 8:50, ο 6ος λόχος στον χώρο προσεδάφισης του επιτελείου. Κατά τις 9:00 ο 5ος λόχος νοτιοδυτικά του σταθμού ανεφοδιασμού, διασκορπισμένος μεταξύ σταθμός ανεφοδιασμού και τεχνητής λίμνης (βλπ σχεδιάγραμμα 1).

Το επιτελείο και τμήματα του 6ου και 5ου λόχου συγκεντρώθηκαν στο σταθμό ανεφοδιασμού στο δρόμο Αλικιανός- Χανιά (Α-Χ). Στις 10:15 έδωσε ο διοικητής του τάγματος στον 5ο λόχο τη διαταγή, να τοποθετηθεί σε περιμετρική θέση ανατολικά του σταθμού ανεφοδιασμού και βορείως του δρόμου Α-Χ. Στις 10:20 έλαβε ο 6ος λόχος τη διαταγή να τοποθετηθεί σε περιμετρική θέση ανατολικά του σταθμού, νοτίως του δρόμου Α-Χ και ταυτόχρονα, να προβεί σε αναγνώριση στα Περιβόλια (βλπ σχεδιάγραμμα 1).

Ο 5ος λόχος τέθηκε αργότερα, με εντολή του Συντάγματος, στις διαταγές του μαχόμενου στο Πετρώδες Ύψωμα και στο Ύψωμα Επιτελείου εναντίον ισχυρού αντιπάλου 3ου τάγματος και διατάχθηκε να επιτεθεί στο Ύψωμα Επιτελείου. Ο 6ος λόχος έλαβε, στις 15:30, την εντολή να επιτεθεί στο Ύψωμα με τον Πύργο και να το θέσει υπό την κατοχή του.

Ο 7ος λόχος, ο οποίος είχε προσεδαφιστεί πολύ κοντά νοτίως του Ύψωματος με τον Πύργο και βρέθηκε αμέσως κάτω από πυρά, προερχόμενα από το εν λόγω ύψωμα, επιτέθηκε άμεσα στον εκεί διακρινόμενο αντίπαλο. Η επίθεση σταμάτησε μπροστά από συρματοπλέγμα εξαιτίας σφοδρών πυρών άμυνας από καλά οχυρωμένες θέσεις και σκοπευτών στα δέντρα. Στο σημείο αυτό τραυματίστηκε σοβαρά ο υποσημηναγός Neuhoof από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα και εξέπνευσε αργότερα.

Ο 6ος λόχος κατόρθωσε να καταλάβει το Ύψωμα με τον Πύργο κάστρο και το Ύψωμα με τα Σιτηρά. Εκεί, ο υποσημηναγός Stangenberg τραυματίστηκε. Ο λόχος ζήτησε ενισχύσεις, οι οποίες όμως δεν διατέθηκαν.

Στις 20:00 έφτασε από το τάγμα, μέσω αγγελιοφόρου, η διαταγή προς μια εκ νέου εκκένωση του Ύψωματος με τον Πύργο. Προτού ωστόσο, η διαταγή ακυρωθεί από τον διοικητή του Συντάγματος, λόγω ένστασης του επικεφαλής λόχου, ο λόχος είχε ήδη αποσυρθεί από τον ανθυποσημηναγό Cramer στο Ύψωμα με τα Σιτηρά. Κατά τις 21:30 επιτέθηκε ο εχθρός, υποστηριζόμενος από 3 τεθωρακισμένα, στον 6ο λόχο στο Ύψωμα με τα Σιτηρά, ο οποίος μη διαθέτοντας καθόλου αντιαρματικά υποχώρησε και κατόπιν διαταγής του τάγματος τοποθετήθηκε, για τη νύχτα, σε θέση υπεράσπισης, βορείως και βορειοανατολικά της σταθμός ανεφοδιασμού.

Ο 7ος λόχος κάλυψε παρομοίως μια γραμμή υπεράσπισης, 500 μ. ανατολικά της σταθμός ανεφοδιασμού.

Ο υπαγόμενος στο 3ο τάγμα 5ος λόχος αποσύρθηκε νοτίως του δρόμου Α-Χ, περίπου 150 μ. βορείως του διοικητηρίου Συντάγματος και επέστρεψε εκ νέου στο 2ο τάγμα, ως εφεδρείες τάγματος.

Τα υπαγόμενα στο 2ο τάγμα τμήματα του 13ου λόχου και τα έπειτα υπαγόμενα τμήματα του 14ου, ασφάλισαν το δρόμο Α-Χ, δυτικά και ανατολικά του σταθμού ανεφοδιασμού (βλπ σχεδιάγραμμα 2).

Στις 21.6.1941 τοποθετήθηκε ο 6ος λόχος σε γραμμή υπεράσπισης, βορείως και δυτικά του σταθμού, με την αριστερή πτέρυγα αυτού στο δρόμο.

Ο 7ος λόχος τοποθετήθηκε σε γραμμή υπεράσπισης, βορειοανατολικά και ανατολικά του σταθμού ανεφοδιασμού και από τις δύο πλευρές του δρόμου Α-Χ, βρισκόμενος με την αριστερή πτέρυγα του πλησίον του 6ου λόχου. Ο 5ος λόχος παρέμεινε στην αρχική του θέση, ως εφεδρεία τάγματος.

Τα υπόλοιπα τμήματα του 3ου τάγματος, τμήματα του 14ου λόχου και του τάγματος Α/Α πολυβόλων τέθηκαν στις διαταγές του 2ου τάγματος και ανέλαβαν τη γραμμή υπεράσπισης (βλπ διαταγή τάγματος της 21.5.1941).

Εκτός μικρής έντασης βολών ολμοβόλων, η νύχτα προς 22.5.1941 κύλησε ήρεμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας στάλθηκαν απ' όλους τους λόχους περίπολοι στα υψώματα βορείως της αποθήκης ανεφοδιασμού. Περίπολος του 6ου λόχου ανέφερε το πρωί ότι το δεχόμενο πολλά πλήγματα βουνό βρίσκονταν άνευ παρουσίας του εχθρού. Παρομοίως, αναφέρθηκε το απόγευμα από περίπολο του επιτελείου ότι στο Πετρώδες Βουνό δεν βρίσκονταν πλέον ο εχθρός. Περίπολος του 7ου λόχου υπό τον ανθυποσημαγό Rennecke διείσδυσε έως την Αγία Μαρίνα και συναντήθηκε με περίπολο του 2ου λόχου Σκαπανέων Ορεινών Καταδρομέων. Περίπολος του 6ου λόχου πραγματοποίησε σύνδεση με το τάγμα Σκαπανέων Αλεξιπτωτιστών.

Κατά τις 16:00 διέταξε ο διοικητής τάγματος την ετοιμότητα επίθεσης εναντίον του Ύψωματος με τον Πύργο, με όλα συνολικά τα διαθέσιμα τμήματα του τάγματος. Ο ανθυποσημαγός Cramer προέβη σε αναγνώριση με κατεύθυνση το Ύψωμα με τα Σιτηρά. Το τάγμα υπό τον επισμηναγό Depra παρατάχθηκε, στις 17:45, με τον 6ο λόχο στην κορυφή προς εκδήλωση της επίθεσης, χωρίς να αναμένει το αποτέλεσμα της αναγνώρισης. Η επίθεση αποκρούστηκε με απώλειες. Κατά την επίθεση καταλήφθηκε το Πετρώδες Βουνό από περίπολο του επιτελείου υπό τον υποσημαγό Schulze. Το εν λόγω βουνό βρισκόταν, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, υπό τα πυρά πολυβόλων και ολμοβόλων. Το τάγμα τοποθετήθηκε, στις 20:00, στην αρχική γραμμή άμυνας, περίξ του σταθμού ανεφοδιασμού. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα ο επισμηναγός Depra και ο υποσημαγός Staab.

Η 23.5.1941 κύλησε όπως η προηγούμενη ημέρα, χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα. Ο υποσημαγός Stangenberg ανέλαβε τη διοίκηση του τάγματος. Το διοικητήριο του τάγματος μετακινήθηκε στον ελαιώνα, 200 μ. ανατολικά του αρχηγείου του Συντάγματος. Μια περίπολος δημιούργησε σύνδεση με το 100ο Σύνταγμα Ορεινών Καταδρομέων.

Η 24.5.1941 κύλησε, στην αρχική θέση υπεράσπισης, ήρεμα με μικρής κλίμακας επιχειρήσεις των περιπόλων. Το απόγευμα αφίχθησαν τα πρώτα τμήματα των Αλπινιστών, το βράδυ βρέθηκε το 1ο και 2ο τάγμα 100ου Συντάγματος Ορεινών Καταδρομέων μπροστά από τις θέσεις μας και μετακινήθηκαν τη νύχτα στους χώρους παράταξης αυτών.

Η 25.5.1941 κύλησε όπως η προηγούμενη ημέρα, χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα. Πραγματοποιήθηκαν σποραδικές βολές Πυροβολικού. Κατόπιν επίθεσης Βομβαρδιστικών Καθέτου Εφόρμησης βρέθηκαν τα υψώματα, το βράδυ, υπό την κατοχή των Ορεινών Καταδρομέων.

Το πρωί της 26.5.1941 συμπύχτηκαν τα τμήματα του 2ου και 3ου τάγματος σε ένα τάγμα υπό τον επισμηναγό Heilmann. Ο 6ος λόχος παρέμεινε υπό τη διοίκηση του υποσημαγού Stangenberg. Τμήματα του 5ου και 7ου λόχου συμπύχτηκαν υπό τη διοίκηση του ανθυποσημαγού Rennecke, ως 5ος λόχος. Ο 11ος λόχος παρέμεινε υπό τη διοίκηση του υποσημαγού Lange και ο 7ος λόχος σχηματίστηκε από τμήματα του 9ου, 10ου και 12ου λόχου. Στον ανθυποσημαγό Stephan ανατέθηκε ο 5ος λόχος και στον υποσημαγό Schulze το επιτελείο του τάγματος.

Το βράδυ της 26.5.1941 παρατάχτηκε το νέο τάγμα πλησίον του Πύργου προς εκδήλωση επίθεσης εναντίον του Ύψωματος 115, νοτιοανατολικά των Χανίων. Ο διατασσόμενος στόχος της επίθεσης επετεύχθη το απόγευμα της 27.5.1941. Αναφορικά με επιπλέον εχθροπραξίες, βλπ Έκθεση Μάχης του νέου 2ου τάγματος.

### Σελίδες 38-39 (μετάφραση)XXXXXXXXXX

Υπηρεσία Αεροπορίας 32 181

Τ.κ, την 30.5.1941

Αεροπορικές εγκαταστάσεις Βιέννης

### Έκθεση Μάχης.

Αποστολή του 2ου τάγματος/3 καθώς και κατάσταση του εχθρού, κατόπιν Ειδικής Εντολής του Συντάγματος.

Αποστολή 5ου λόχου: Κατόπιν ρίψης πολύ κοντά στα νοτιοδυτικά της αποθήκης ανεφοδιασμού (φυλακή), συγκεντρώθηκε να κατευθυνθεί προς Χανιά ή Κόλπο της Σούδας και να εκδηλώσει επίθεση.

Η διατασσόμενη προσέγγιση σε Αλικιανό- Χανιά δεν τηρήθηκε. Η μοίρα πέταξε από πλευράς θάλασσας, πραγματοποίησε λίγο πριν την πτώση μια απότομη από τα αριστερά στροφή και έφθασε έτσι με κατεύθυνση τα Χανιά.

Η πρώτη αλυσίδα προσεδάφιστηκε επιτυχώς και έφθασε άμεσα στη φυλακή. Ένα αεροσκάφος της δεύτερης ομάδας (υπεύθυνος Gastiger) αποβίβασε άνευ δοχείων στις θέσεις του εχθρού, μπροστά από το Πετρώδες Βουνό. 10 άνδρες αυτού του αεροσκάφους σκοτώθηκαν άμεσα.

Ένα αεροσκάφος της τρίτης ομάδας έπρεπε να προβεί σε αναγκαστική προσγείωση στην ηπειρωτική χώρα και δεν μπόρεσε πλέον να δραστηριοποιηθεί.

Το μεγαλύτερο τμήμα του λόχου βρέθηκε μετά την προσεδάφισή του διασκορπισμένο, από τη φυλακή έως την τεχνητή λίμνη. Ο εντοπισμός και διάσωση των δοχείων οπλισμού πραγματοποιήθηκε εξαιρετικά δύσκολα, εξαιτίας της ιδιομορφίας του εδάφους. Μια ομάδα βρέθηκε άνευ δοχείων, δεν μπόρεσαν ενδεχομένως να ριχθούν.

Δεν δημιουργήθηκαν απώλειες εξαιτίας τραυμάτων κατά την πτώση. Μετά από μισή ώρα συγκεντρώθηκαν 4 ομάδες του λόχου. Απουσίαζε το σύνολο της 3ης διμοιρίας, εξαιτίας προσεδάφισής αυτής στην περιοχή της τεχνητής λίμνης.

Ο λόχος έλαβε τώρα την εντολή να επιτεθεί στο Ύψωμα Επιτελείου (βλπ σχεδιάγραμμα 1) και να το κρατήσει. Κατόπιν διάσχισης και εκκαθάρισης του ελαιώνα νοτίως του Ύψωματος Επιτελείου έφθασε ο λόχος στο διατασσόμενο στόχο επίθεσης. Σφοδρά πυρών πολυβόλων και τυφεκίων από μπροστά και από το Ύψωμα με τον Πύργο ανάγκασαν τα πρώτα τμήματα να πέσουν στο έδαφος. Ο αντίπαλος βρισκόνταν σε μια πολύ καλά οχυρωμένη θέση στην πίσω πλευρά της πλαγιάς. Το ύψωμα κατελήφθη με τον κύριο όγκο της πρώτης σειράς υπό τον υποσημηναγό Foltin. Ο λόχος είχε τις πρώτες του απώλειες: 7 νεκροί και 10 τραυματίες, εκ των οποίων και ο υποσημηναγός Foltin, ως τίμημα. Οι περισσότερες απώλειες προήλθαν από σφαίρα στο κεφάλι.

Ο λόχος τέθηκε τώρα υπό τις διαταγές του επισημηναγού Heilmann, ο οποίος με τμήματα του τάγματος του ενίσχυσε τη θέση άμυνας μας και διατήρησε την κατοχή του Ύψωματος με το Νεκροταφείο και το Πετρώδες Ύψωμα. Κατόπιν διαταγής του τάγματος εκκενώθηκε το ύψωμα στις 22:00. Ο λόχος υποχώρησε μέχρι τη φυλακή.

Η 3η διμοιρία, η οποία έως το χρονικό αυτό σημείο απουσίαζε εξαιτίας της προσεδάφισής αυτής σε πρωτότερο χρονικό σημείο, συναντήθηκε με το λόχο. Επειδή, κατόπιν της συγκέντρωσης, ο λόχος έπρεπε να επιτεθεί στο Ύψωμα Επιτελείου, έλαβε η εν λόγω διμοιρία υπό τον υποσημηναγό Rossberg την αποστολή να αποκλείσει το δρόμο



προς Χανιά (βλπ σχεδιάγραμμα 2). Άφησε πίσω 3 νεκρούς και 4 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ο υποσημηναγός Rossberg.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 21.5.1941 τοποθετήθηκε ο λόχος σε περιμετρική θέση λίγο πριν τον ελαιώνα. Η νύχτα κύλησε ήρεμα, εκτός λιγοστών βολών ολμοβόλων (βλπ σχεδιάγραμμα 3).

Στις 22.5.1941 και ώρα 16:30 έφτασε η διαταγή επίθεσης εναντίον του Υψώματος με τον Πύργο. Αφότου γνωστοποιήθηκε η θέση του εχθρού και η αποστολή του λόχου, επέστρεψε ο λόχος στο διατασσόμενο χώρο ετοιμότητάς αυτού, πολύ κοντά δυτικά της φυλακής.

Ο 6ος λόχος έπρεπε να επιτεθεί στα αριστερά του υψώματος και ο 5ος κατά μέτωπο (βλπ σχεδιάγραμμα 4). Διάταξη του λόχου: 3η διμοιρία μπροστά, 2η και 1η συγκεντρωμένη δεξιά πίσω. Η επίθεση ξεκίνησε αρχικά ορμητικά, αλλά 100 μ. πριν το Ύψωμα με τον Πύργο σταμάτησε εξαιτίας σφοδρών πλαγίων πυρών πολυβόλων και τυφεκίων. Δεν υπήρχε πλέον επικοινωνία με τον λόχο. Ο υποσημηναγός Staab, που θέλησε ο ίδιος να επικοινωνήσει με το τάγμα, επέστρεψε άπρακτος. Κάποιοι θαρραλέοι άνδρες του λόχου υπό τον σημηνία Pick κατόρθωσαν, παρά τα σφοδρά πυρά, να φθάσουν στο ύψωμα. Ο 6ος λόχος είχε βασικά ακινητοποιηθεί και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εξαιτίας της κατάστασης αυτής αποφάσισε ο επικεφαλής του λόχου, υποσημηναγός Staab, να προελάσει άμεσα με τα έμπροσθεν τμήματα, δεξιά του Υψώματος με τον Πύργο. Κατά την έφοδο τραυματίστηκε από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα. Η τελευταία δοσμένη διαταγή αυτού ήταν η ανάληψη της ηγεσίας του λόχου από τον ο επισημηνία Schmid και η υποχώρηση αυτού. Ο αντίπαλος είχε εντωμεταξύ πλησιάσει στα 10 μ. Με μερικές καλά στοχευόμενες ρίψεις χειροβομβίδων σταμάτησε η αντεπίθεση των Άγγλων και ο λόχος οπισθοχώρησε στην αρχική θέση. Η επίθεση κόστισε στο λόχο 3 νεκρούς και 6 τραυματίες.

Ο λόχος υπό τον επισημηνία Schmidt συγκεντρώθηκε στην φυλακή και αναδιοργανώθηκε. Κατόπιν διαταγής τοποθετήθηκε για τη νύχτα αυτή σε θέση άμυνας, πίσω από τον βόρειο τοίχο της φυλακής.

Στις 23.5.1941 και ώρα 6:00 αντικαταστάθηκε ο 6ος λόχος. Τοποθετήθηκε σε θέση περιμετρικής ζώνης στην περιοχή του αρχηγείου του τάγματος και με μια ομάδα ήρθε σε επαφή με τον υποσημηναγό Knoche. Παρέμεινε εκεί, έως τις 26.5.1941, σε κατάσταση ηρεμίας. Εκτός λιγοστών βολών ολμοβόλων και πυρών Πεζικού δεν έλαβαν χώρα εκεί εχθροπραξίες. Στις 26.5.1941 και ώρα 16:00 προσχώρησε ο λόχος, αποδεκατισμένος, στο τάγμα.

Συνολικές απώλειες: 17 νεκροί- 27 τραυματίες- 11 αγνοούμενοι.

Στρατιωτικός εξοπλισμός και οπλισμός: Οι στρατιώτες σήκωναν πολύ μεγάλο βάρος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δυσκολία κατά τη διάρκεια της προέλασης. Οι νέοι ιμάντες μεταφοράς αποδείχτηκαν αξιόπιστοι. Η στολή εμπόδιζε σε κάθε περίπτωση την προέλαση.

#### Σελίδες 40-45 (μετάφραση- περίληψη)

6ος λόχος

Τ.κ, την 29. Μαΐου 1941.

#### Έκθεση Μάχης

Ο λόχος είχε ως αποστολή, μετά τη ρίψη να συγκεντρωθεί πολύ κοντά στα ανατολικά του σταθμού ανεφοδιασμού και να τεθεί άμεσα σε ετοιμότητα δίπλα στον εκεί χώρο και πίσω από τον 5ο λόχο.

Η πτήση του λόχου διήρκησε 3 ½ ώρες, καθώς η μπροστινή αλυσίδα δέχθηκε επίθεση από εχθρικό καταδιωκτικό σε ψηλή οροσειρά στην Κρήτη. Στο σημείο αυτό χτυπήθηκε το σύστημα πλοήγησης του αριστερού αεροσκάφους, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματίες. Η πρώτη αλυσίδα αποβίβασε 200 μ. νοτιώς του σταθμού ανεφοδιασμού, οι υπόλοιπες στο διατασσόμενο χώρο. Υπήρξαν 3 ελαφρά τραυματίες κατά την πτώση. ¾ της ώρας μετά την προσεδάφιση, κατά τις 11:30, ο λόχος τέθηκε στη διάθεση του Συντάγματος, στον ελαιώνα ανατολικά της βάσης ανεφοδιασμού. Κάποια τμήματα του λόχου ήταν άοπλα, επειδή ορισμένα δοχεία οπλισμού δεν ρίχθηκαν. Αμέσως μετά την προσεδάφιση δέχθηκε ο λόχος αδύναμης έντασης πυρά τυφεκίων. Πλησίον της βάσης ανεφοδιασμού διαμοίρασα το υπόλοιπο του 5ου λόχου ως προς την ασφάλιση του χώρου απόβασης, με μέτωπο προς ανατολάς και νοτιοανατολικά.

Από 11:30 έως 15:30 κάλυψε ο λόχος με δύο ομάδες το υπάρχον κενό μεταξύ του δρόμου Αλικιανός- Χανιά και αριστερής πτέρυγας 1ου τάγματος. Στις 15:30 έλαβε ο λόχος την εντολή από το τάγμα, να καταλάβει το βουνό. Δεν υπήρχαν για την επίθεση βαρέα όπλα. Ο επικεφαλής παρέταξε το λόχο και τον οδήγησε στον χώρο ετοιμότητας, βλπ σχεδιάγραμμα. Αναφορικά με το διακρινόμενο εχθρό, βλπ σχεδιάγραμμα. Φαινόταν ανέφικτο να καταλάβουμε το βουνό κατά μέτωπο, για το λόγο αυτό ορίστηκε στο λόχο το Κίτρινο Ύψωμα, ως πρώτος στόχος της επίθεσης (βλπ σχεδιάγραμμα).

Εξέλιξη της επίθεσης: όλος ο λόχος κατόρθωσε να πλησιάσει ανενόχλητος έως τα 60 μ. το ύψωμα. Ξαφνικά, η αριστερή πτέρυγα δέχθηκε πυρά βαρέων πολυβόλων και τυφεκίων (βλπ σχεδιάγραμμα 2). Ο επικεφαλής του λόχου έδωσε στη 3η διμοιρία την εντολή, να ασφαλίσει την αριστερή πτέρυγα του λόχου και να εκδιώξει τον εχθρό από το άνυδρο ύψωμα. Επειδή η δεξιά διμοιρία, υπό τον ανθυποσηναγό Cramer, είχε προχωρήσει με ευκολία, ο λόχος επιτέθηκε στην αριστερή πτέρυγα του αντιπάλου και κατέλαβε, κατόπιν σύντομης σκληρής μάχης, το Κίτρινο Ύψωμα. Στο σημείο αυτό τραυματίστηκε ο επικεφαλής του λόχου, δίδοντας τη διαταγή περί άμεσης συνέχισης της επίθεσης. Ο ανθυποσηναγός Cramer επιτέθηκε, τότε, με το υπόλοιπο του λόχου, η 3η διμοιρία βρισκόταν στο μεγάλο ύψους βουνό, καθηλωμένη στα εχθρικά πυρά. Στις 19:30 βρίσκονταν το Κίτρινο Ύψωμα και το βουνό στην κατοχή του λόχου. Ο εχθρός επιχείρησε, αρχικά, από τον Γαλατά να επιτεθεί εκ νέου με μικρής δύναμης τμήματα, οι επιθέσεις αποκρούστηκαν. Αμφότερα υψώματα θα μπορούσαν να κρατηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση να έφταναν ενισχύσεις, κυρίως με βαρέα όπλα. Στο χρονικό αυτό σημείο, στις 20:00, αφίχθη ένας αγγελιοφόρος από το τάγμα, με τη διαταγή το βουνό θα έπρεπε εκ νέου να εκκενωθεί, επειδή το ύψωμα δεξιά δίπλα αυτού δεν βρίσκονταν πλέον στην κατοχή του Συντάγματος. Ο ανθυποσηναγός Cramer μετέβη αμέσως στον διοικητή του τάγματος και ζήτησε από τον ίδιο ενισχύσεις, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν τα υψώματα να κρατηθούν. Δεν υπήρξε ανταπόκριση και ο διοικητής του τάγματος διέταξε, ο λόχος να τοποθετηθεί άμεσα σε μια νέα θέση άμυνας, δίπλα στο σταθμό ανεφοδιασμού. Εντωμεταξύ, ένας επιπλέον αγγελιοφόρος του τάγματος ήταν ήδη καθοδόν με τη διαταγή αυτή, προς το βουνό. Τον αγγελιοφόρο αυτόν συνάντησε ο ερχόμενος από το νοσοκομείο επικεφαλής του λόχου, ο οποίος από την πλευρά του αμέσως ανέφερε στον διοικητή Συντάγματος την πρόθεση του τάγματος. Ο διοικητής Συντάγματος έδωσε εντολή άμεσης ακύρωσης της διαταγής αυτού. Ο ανθυποσηναγός Cramer απέσυρε τώρα, στις 21:00, τις 2 αδύναμες ομάδες από το βουνό με κατεύθυνση το Κίτρινο Ύψωμα. Στις 21:30 εκδήλωσε ο εχθρός αιφνιδιαστική επίθεση (βλπ σχεδιάγραμμα 3), με 3 φέροντα πυροβόλα τεθωρακισμένα οχήματα και έναν λόχο, στην αριστερή πτέρυγα των υπολοίπων του 6ου λόχου, δύναμης 40 περίπου ανδρών. Ο λόχος τράπηκε σε φυγή, μη διαθέτοντας εξάλλου αντιαρματικά, προς το διατασσόμενο χώρο.

Κατά τις 23:00 τέθηκε ο λόχος, κατόπιν διαταγής, προς υπεράσπιση.

Απώλειες: 12 νεκροί  
15 τραυματίες

21.5.1941 Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποίησε ο λόχος δύο επιχειρήσεις αναγνώρισης με κατεύθυνση το βουνό. Διαπίστωση: ισχυρή παρουσία του εχθρού στα υψώματα περίξ αυτού. Επιπλέον, ο λόχος δέχθηκε, ολόκληρη την ημέρα και νύχτα, καλοζυγισμένες βολές εχθρικού πυροβόλου 15 cm.

22.5.1941 Περίπολος υπό τον σμηνία Schwarz διαπίστωσε στις 10:40, ότι το γυμνό ύψωμα (βλπ σχεδιάγραμμα 4) βρίσκεται άνευ εχθρικής παρουσίας. Ταυτόχρονα, σημειώθηκε επικοινωνία με τους σκαπανείς Αλεξιπτωτιστές, (βλπ σχεδιάγραμμα 4), που διατηρούταν συνεχώς. Στις 16:00 έλαβε ο λόχος τη διαταγή να τεθεί σε ετοιμότητα με τον 5ο λόχο δίπλα στο σταθμό ανεφοδιασμού, για την επίθεση εναντίον του βουνού. Ο ανθυποσμηναγός Cramer με μια ομάδα προέβη σε αναγνώριση με κατεύθυνση το Κίτρινο Ύψωμα.

Πορεία της επίθεσης: άνευ αναμονής του αποτελέσματος αναγνώρισης και στόχου επίθεσης των λόχων, τέθηκε ο ίδιος ο διοικητής τάγματος στην κορυφή του βου λόχου, στις 16:30, για την εκδήλωση της επίθεσης. Εξαιτίας της γρήγορης προέλασης της εμπροσθοφυλακής αποσπάστηκε μια ομάδα 12 ανδρών, αποτελούμενη από τμήματα του τάγματος επιτελείου και τον υποσμηναγό Stangenberg. Η ομάδα έφθασε, χωρίς επαφή με τον εχθρό, στο Κίτρινο Ύψωμα, όταν ο αντίπαλος, με περίπου 40 άνδρες, επιτέθηκε ξαφνικά απ' όλες τις πλευρές. Κατά την εχθροπραξία τραυματίστηκε σοβαρά ο διοικητής τάγματος και με πολύ τύχη απομακρύνθηκε από το πεδίο μάχης. Ένα μέρος των τραυματιών δεν μπόρεσε να μετακινηθεί. Ο υποσμηναγός Stangenberg παράταξε τότε τις έχοντας μόλις αφιχθεί 2 διμοιρίες του λόχου, προς εκ νέου εκδήλωση επίθεσης. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος επιτέθηκαν ορισμένα βομβαρδιστικά με βρίσκοντας το στόχο πυρά. Μια διμοιρία του λόχου έπρεπε να επιτεθεί μέσω του μονοπατιού (βλπ σχεδιάγραμμα 4) και μια άλλη δεξιά αυτού. Η έως τώρα επικοινωνία με τον 5ο λόχο μόνο μέσω του αισθητού από το αντί θορύβου μάχης, δεξιά του λόχου. Ο υποσμηναγός Stangenberg έστειλε 2 αγγελιοφόρους προς επαφή με τον 5ο λόχο, ώστε να ενημερωθεί ο ίδιος αναφορικά με την κατάσταση του λόχου. Στη διάρκεια 3 ωρών αποπειράθηκε 4 φορές να καταληφθεί το Κίτρινο Ύψωμα. Ο λόχος αναγκάζονταν κάθε φορά να οπισθοχωρήσει μπροστά στην υπεροχή της επίθεσης του αντιπάλου. Ο επικεφαλής λόχου και ο επικεφαλής διμοιρίας, ανθυποσμηναγός Cramer και σμηνίας Martini, προέτρεπαν συνεχώς τα εμπροσθεν τμήματα προς επίθεση. Κατά την έλευση της νύχτας επιτέθηκε, από τις οχυρωμένες θέσεις, ο εχθρός, με δύναμη δύο διμοιριών, για μια ακόμα φορά στο λόχο και ταυτόχρονα μια ομάδα, με δύναμη μιας διμοιρίας περίπου, από την αριστερή πλευρά. Δεν είχε κανένα πλέον νόημα να συνεχιστεί η επίθεση. Ο υποσμηναγός Stangenberg έδωσε τη διαταγή υποχώρησης του λόχου στην αρχική θέση άμυνας. Ο σμηνίας Schwarz παρέμεινε με τους υπόλοιπους της ομάδας περίξ του εχθρού, ως φρουρά επαγρύπνησης. Ο επικεφαλής του λόχου κατέρρευσε κάτω από το ύψωμα λόγω μεγάλης απώλειας αίματος την προηγούμενη ημέρα και της κούρασης από την επίθεση. Ο επισμηνίας Karpler τον μετέφερε πίσω και ενημέρωσε τον διοικητή Συντάγματος στο σταθμό ανεφοδιασμού.

Απώλειες: 8 νεκροί,  
18 τραυματίες  
2 αγνοούμενοι

Ο υποσμηναγός Stangenberg ανέλαβε το υπόλοιπο τμήμα του τάγματος και το έθεσε (βλπ σχεδιάγραμμα 5) προς προβολή άμυνας.

Ο ανθυποσμηναγός Cramer ανέλαβε τη διοίκηση του λόχου, τοποθετώντας αυτόν στην αριστερή πτέρυγα του τάγματος, ως ομάδα υπεράσπισης. Τη νύχτα πραγματοποιήθηκαν

βολές πυροβολικού εναντίον των θέσεων μας, κυρίως εναντίον της ομάδας προφυλακής υπό τον Gayk.

23.5.1941 Το ξημέρωμα έστειλα, κατόπιν διαταγής του τάγματος, την Ομάδα Schwarz και την Ομάδα Dauner στο Ύψωμα Επιτελείου και στο Κίτρινο Ύψωμα για αναγνώριση. Αμφότερες ομάδες είχαν επαφή με τον εχθρό. Τα υψώματα ήταν κατειλημμένα, δεν προκλήθηκαν απώλειες. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούνταν μικρής έντασης πυρά βαρέων πολυβόλων και βολές Πυροβολικού εναντίον των θέσεων μας. Οι περίπολοι ήρθαν σε επαφή με τους Σκαπανείς Αλεξιπτωτιστές, χωρίς επαφή με τον εχθρό.

24.5.1941 Ο λόχος παρέμεινε στις θέσεις του. Σημειώθηκαν σποραδικές βολές Πυροβολικού και πυρά βαρέων πολυβόλων. Μια περίπολος υπό τον υπασπιστή Enke, με την εντολή να συνδεθεί με τους Σκαπανείς Αλεξιπτωτιστών στο μεγάλο μεγέθους ύψωμα, βγήκε εκτός πορείας και συνάντησε, βορείως του Αλικιανού, μια περίπολο του 2ου τάγματος 100ου Συντάγματος Ορεινών Καταδρομέων. Ο Enke ήρθε σε επαφή με τον επικεφαλής του τάγματος και ανέφερε στον διοικητή του Συντάγματος το αποτέλεσμα της συνάντησης. Αργά το απόγευμα αφίχθησαν τα πρώτα τμήματα των Ορεινών Καταδρομέων και το βράδυ βρίσκονταν το 1ο και 2ο τάγμα 100ου Συντάγματος μπροστά από τις θέσεις μας και πορεύτηκαν τη νύχτα στους χώρους ετοιμότητας αυτών.

25.5.1941 Οι θέσεις βρίσκονται ακόμα κάτω από αδύναμη έντασης πυρά βαρέων πολυβόλων και βολών Πυροβολικού.

Κατά την επίθεση Βομβαρδιστικών Καθέτου Εφόρμησης εναντίον του μεγάλου σε μέγεθος υψώματος, ως προεργασία της επίθεσης των αλпинιστών, ρίχθηκε μια βόμβα στην περιοχή της προφυλακής μας και ένα θραύσμα βρήκε τον ανθυποσημινία Dohme. Το βράδυ βρίσκονταν τα υψώματα στην κατοχή των Ορεινών Καταδρομέων.

26.5.1941 Ο λόχος εξήλθε από τις θέσεις του και τα τμήματα του 2ου και 3ου τάγματος ανασυστάθηκαν στον ελαιώνα σε νέο τάγμα, υπό τον επισημναγό Heilmann.

Το βράδυ πορεύτηκε το τάγμα με κατεύθυνση τον Πύργο, με σκοπό να τεθεί σε ετοιμότητα για την επίθεση εναντίον των Χανίων. Στο σημείο αυτό διεκόπη η επικοινωνία μεταξύ επιτελείου και 5ου λόχου, εξαιτίας των από τα πλάγια σφοδρά πυρά βαρέων πολυβόλων και τυφεκίων, που δέχθηκε το τάγμα. Υπήρξαν 2 τραυματίες. Τη νύχτας μετακινήθηκε το τάγμα στη θέση ετοιμότητας πέριξ του Πύργου.

27.5.1941 Ο λόχος είχε την αποστολή, στο πλαίσιο του τάγματος, να προωθηθεί κατά μήκος του δρόμου Πύργος- Χανιά και να φθάσει στο νότιο τμήμα των Χανίων. 2 χλμ ανατολικά του Πύργου σταμάτησε το τάγμα και ο λόχος έστειλε τον υπασπιστή Enke 1 χλμ κατά μήκος του δρόμου προς αναγνώριση. 600 μ. αριστερά του λόχου διαπιστώθηκε ισχυρή παρουσία του εχθρού σε ένα ύψωμα (δύο λόχοι). Το ύψωμα αυτό βρέθηκε κάτω από βολές του Πυροβολικού μας και ο αντίπαλος επιχείρησε να διαφύγει συγκεντρωτικά αυτών. Επειδή ο υποσημναγός Stangenberg βρίσκονταν σε σύσκεψη με τον διοικητή του τάγματος, ο ανθυποσημναγός Cramer έδωσε εντολή τα πολυβόλα του λόχου να λάβουν θέσεις και άνοιξαν πυρ, αιφνιδιαστικά, εναντίον του αντιπάλου. Ο αντίπαλος σε κατάσταση πανικού τράπηκε σε φυγή εξαιτίας των καταγιστικών από τα πλάγια πυρών. Υπέστη στο σημείο αυτό πολύ μεγάλες απώλειες. Εξαιτίας της πίεσης των αλпинιστών, τα υπόλοιπα τμήματα του αντιπάλου τράπηκαν επίσης σε φυγή, εγκαταλείποντας το ύψωμα και δέχθηκαν παρομοίως τα πυρά μας.

Ο λόχος έλαβε τότε, στο πλαίσιο του τάγματος, εκ νέου την εντολή, να κυριεύσει το Ύψωμα 115, νοτιοανατολικά των Χανίων και να το θέσει υπό την κατοχή αυτού. Το τάγμα σταμάτησε λίγο πριν τα Χανιά. Ο λόχος έστειλε την Ομάδα Schwarz προς αναγνώριση. Όταν ανέφερε ότι το νοτιοανατολικό άκρο των Χανίων ήταν άνευ παρουσίας δυνάμεων του εχθρού, ο λόχος προχώρησε προς την εκδήλωση επίθεσης



εναντίον του Ύψωματος 115. Στο σημείο αυτό δέχθηκε, λίγο πριν το ύψωμα, πυρά τυφεκίων από την πλευρά των Χανίων. Ο λόχος προωθήθηκε έως το ύψωμα και άνοιξε εκεί πυρ εναντίον του υποχωρώντα αντιπάλου. Η 1η διμοιρία αιχμαλώτισε 10 αντιπάλους. Ο εχθρός απώλεσε από πυρά πολυβόλων 3 άνδρες. Δεν παρουσιάστηκαν δικές μας απώλειες. Ο λόχος εγκαταστάθηκε στο ανατολικό άκρο των Χανίων για προβολή άμυνας και παρέμεινε στη θέση αυτή τη νύχτα. Κατέλαβε μια θέση Πυροβολικού με 2 πυροβόλα 15 cm.

28.5.1941 Ο λόχος έλαβε, στα πλαίσια του τάγματος, την εντολή να προχωρήσει στην εκκαθάριση του νότιου τμήματος της χερσονήσου Ακρωτήρι και να προωθηθεί έως τις Στέρνες, εκεί όπου αφίχθη το βράδυ, ασφαρίζοντας το διατασσόμενο τομέα. Ένας Άγγλος ταγματάρχης παρουσιάστηκε στην 1η ομάδα το βράδυ, με σκοπό την παράδοση των υπολοίπων εχθρικών τμημάτων. Εν συνεχεία, μετέβη στο τάγμα.

29.5.1941 Το πρωί ήρθε ο Άγγλος ταγματάρχης με 200 Άγγλους, οι οποίοι οδηγήθηκαν από το σημεία επιτελείου Israel στο τάγμα. Το απόγευμα μετακινήθηκε ο λόχος για να αναλάβει τον τομέα προστασίας στον Κόλπο της Σούδας.

**(περίληψη)** Ακολουθούν χειρόγραφης μορφής στρατιωτικού χαρακτήρα σχεδιαγράμματα.

#### Σελίδες 45- 54 (περίληψη)

Ιδιόχειρη, δυσανάγνωστης μορφής Έκθεση Μάχης 7ου λόχου 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, με ημερομηνία 30.5.1941. Περιλαμβάνει 4 ιδιόχειρα σχεδιαγράμματα μάχης.

#### Σελίδα 55 (περίληψη- μετάφραση)

Δύο (2) ιδιόχειρης μορφής στρατιωτικά σημειώματα από το απόσπασμα Κρούσης Rennecke προς 3ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, με ημερομηνία 22.5.1941 .

**(μετάφραση)** Έφτασα στο χωριό Στάλος (ETADAC). Μαζί με περίπολο του τάγματος Σκαπανέων προχωρήσαμε στην εκκαθάριση αυτού. Βρίσκομαι τώρα στο Ύψωμα 64.8, βόρειο- βορειοδυτικά του Στάλου. Παρατηρώ από εδώ τα Χανιά και Αγία Μαρίνα. Δεν εντοπίζονται δυνάμεις του εχθρού και δεν υπάρχει καμία επαφή. Δεν υπάρχει ακόμα επικοινωνία με τα στρατεύματά μας. Θα προωθηθώ. Το έδαφος για την προέλαση είναι κατάλληλο. Η θέση των Άγγλων μπορεί με επιτυχία να πλευροκοπηθεί.

**(μετάφραση)** Το απόσπασμα Κρούσης Rennecke προωθήθηκε 4,5 χλμ, μέσω ύψωματος, βορειοδυτικά της βάσης ανεφοδιασμού. Επαφή με τον 3ο λόχο τάγματος Σκαπανέων. Έως τώρα καμία επαφή με τον εχθρό. Συνεχίζω την προέλαση.

#### Σελίδα 56 (περίληψη)

Δύο (2) χειρόγραφης μορφής σχεδιαγράμματα, καταγράφοντας στρατιωτικές κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

#### Σελίδα 57 (περίληψη- μετάφραση)

Δύο (2) στρατιωτικά σημειώματα. Το πρώτο από το απόσπασμα Κρούσης Rennecke προς 3ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, με ημερομηνία 22.5.1941.

**(μετάφραση)** Η Αγία Μαρίνα εκκαθαρίστηκε από τους ελεύθερους σκοπευτές.

Το νησί των Αγίων Θεοδώρων άνευ παρουσίας εχθρικών δυνάμεων. Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ κατειλημμένος από τον εχθρό.

Βομβαρδιστικά μας Me 110 επιτίθενται στον ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΠΥΡΓΟ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ.

Δεν αφίχθησαν στρατεύματά μας. Στους δρόμους του ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΧΑΝΙΩΝ κινήσεις εχθρικών οχημάτων.

Σημειώνονται προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Μάλεμε. Διαπιστώνονται μεγάλες απώλειες σε Ju 52 στο αεροδρόμιο του Μάλεμε.

Φτάσαμε στο Σύνταγμα.

**(περίληψη)** Το δεύτερο-ιδιόχειρο, δυσανάγνωστης μορφής- στρατιωτικό σημείωμα από τον 6ο λόχο Αλεξιπρωτιστών, με ημερομηνία 30.5.1941.

#### **Σελίδα 58 (περίληψη)**

Δύο (2) ιδιόχειρης μορφής σχεδιαγράμματα στρατιωτικών κινήσεων, καταγράφοντας χώρους, όπως νησί Αγίων Θεοδώρων- Αγία Μαρίνα- Μάλεμε- Πύργος- Πλατανιάς- Στέρνες- Αρώνι.

#### **Σελίδα 59 (περίληψη)**

Δύο (2) στρατιωτικά σημειώματα, με ημερομηνία 30.5.1941. Το πρώτο ιδιόχειρο σχεδιάγραμμα θέσης της 4ης Πυροβολαρχίας Α/Α Πολυβόλων Αλεξιπρωτιστών, καταγράφοντας χώρους όπως Στέρνες, νησί Σούδας και την κατεύθυνση προς Κορακίες.

Το δεύτερο από τον 7ο λόχο 3ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών στο Πιθάρι προς 2ο τάγμα 3ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών. Ιδιόχειρο, δυσανάγνωστης μορφής.

#### **Σελίδα 60 (περίληψη)**

Ιδιόχειρο σχεδιάγραμμα καταγράφοντας το Πιθάρι.

#### **Σελίδες 61-62 (περίληψη)**

Στρατιωτικό σημείωμα (1) και δύο (2) σχεδιαγράμματα.

Το Σ.Μ από τον 5ο λόχο 3ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών προς 2ο τάγμα/3, με ημερομηνία 30.5. 1941. Αφορά στην ασφάλιση των λόχων.

Τα ιδιόχειρα σχεδιαγράμματα σημειώνουν στρατιωτικές κινήσεις, καταγράφοντας χώρους όπως Κόλπος της Σούδας, Κορακίες, Στέρνες.